



Minnesbilders innehåll i sammanfattning 1984 – Ljungskileortens Hembygdsvärdning

Minnesbilder från Ljungskilebygden 2018

Häftet uppmärksammar Ljungskiles föreningar inom sport och idrott, aktiva och nedlagda. Badminton, Bandy, Fotboll, Friidrott, Golf, Ishockey, Motion, Orientering, Ridning, Segling, Tennis och Utförsåkning.

Anna-Clara Olofsson och Ingemar Nordmark i redaktionen

Minnesbilder från Ljungskilebygden 2017

Häftet innehåller berättelser om starten av Ljungskile, fartyget Linnea, Gravsten, Kyrkogårdsmuren, Skeppssättning, Eken, Lövbärgsdalen, Johannes Korell.

Lars-Magnus Olovson redaktör

Minnesbilder från Ljungskilebygden 2016

Häftet uppmärksammar Ljungskile Sportklubb 90 år, Glimtar från bilsporten, SFK Härvan, Småbrukarlivet för 90 år sedan, Strömstare och Forsärla, Vargens återkomst.

Lars-Magnus Olovson, Anna-Clara Olofsson och Ingemar Nordmark i redaktionen

Minnesbilder från Ljungskilebygden 2015

Häftet uppmärksammar Ljungskile Dansare och Spelmän, dess historia. Bella Vista har restaurerats. En artikel om 96 åriga Gertrud Jonssons minnen. Grinneröds byalag har lagt ner arbete med att röja kring ruinerna Huset Haraldsberg vid Backamo flygfält och omgivningen presenteras. Klocktornet, Kamrerarkontor förr och Musselrestaurang idag, ett exempel där man tagit tillvara det gamla och utvecklar för att vi skall njuta av miljö och atmosfär även i framtiden.

Lena Henriksson redaktör

Minnesbilder från Ljungskilebygden 2014

Häftet har kvinnorna i centrum som tema. Minnesbilder har givits ut i 30 år. Innehåller berättelser om Karin med rötter i det gamla jordbrukarsamhället, Alma föregångare till dagens yrkeskvinna, Britt och farmor Blenda sommargäster på Lyckorna, Ragnhild i kvinnoklubben på Folkets hus och dagens stickerskor i stickgruppen.

Lena Henriksson redaktör

Minnesbilder från Ljungskilebygden 2013

Häftet har tema: Matkonstens Ljungskile. Isupptagning, livsmedelshållbarhet, Maten på Bredfjället, Restenäspensionaten, Julgrisen, Villa Sjötorp, Laxbutiken, Växthuset på Ulvesund, Kärrstegens gård på Berg, Turisthotellet, Golfrestaurangen, Göstas bageri, Klocktornet. Vi kan även läsa om Häradsvapnet, namnet Fräkne.

Lars-Magnus Olovson redaktör

Minnesbilder från Ljungskilebygden 2012

Vi har i denna skrift försökt samla konst och konstnärer från Ljungskilebygden eller de som verkat av och till här. Valet av konst och konstnärer är rent subjektivt även om vår ambition har varit att vara objektiva.

Lars-Magnus Olovson redaktör

Minnesbilder från Ljungskilebygden 2011

Häftet presenterar ett antal skrivare med Ljungskile i sitt hjärta. Syftet är att öka aptiten för att läsa mer om och av människor som på ett eller annat sätt vill ge oss kunskap och ökad kärlek till bygden.

Stefan Edman och Lars-Magnus Olovson i redaktionen

Minnesbilder från Ljungskilebygden 2010

Häftet handlar om de gamla församlingarna Forshälla, Grinneröd, Resteröd och Ljung, som från den 1 jan 2011 heter Ljungskile församling. Den nya församlingen kommer att omfatta exakt samma område som det anrika Fräkne härad.

Arne Olsson och Lars-Magnus Olovson i redaktionen

Minnesbilder från Ljungskilebygden 2009

Häftet börjar med en berättelse om fornminnen från en lång tidsperiod på 10.000 år i Sverige med äldre stenåldern och avslutas omkring 1050 e.Kr. Berättar om landhöjningen, om forntida strandlinjer. Innehåller två världsberömda jubilarer, Charles Darwin och Selma Lagerlöf. I vår egen tid berättas om välkända krögare Tage Jonsson och Särila – västkustens pärla med Gunnar och Margita Samuelsson som skapat trivsel och glädje i bygden.

Sven Hergens, Rolf Hermansson (Korsviken) och Rune Löfving i redaktionen.

Minnesbilder från Ljungskilebygden 2008

Häftet börjar med berättelsen om Bohuslän blir svenskt 1658. I år 350 årsjubileum. Fortsätter med Klimatförändringar ger landskapet nya anletsdrag. En översikt om kartering och kartor och efterlysning av inventering av gamla kartor ute i bygderna ges av lantmätare. Berättelse ges om torpet Friborg under Tjöstelsröd om människors villkor i mitten på 1900-talet. Vi kan läsa målande beskrivningar av strävsamma och duktiga människor som småskaligt brukat jorden och överlevt under karga förhållanden. Charlotta på Nytorp och om människor och verksamhet på Norra Fjället. Sven Hergens och Rune Löfving i redaktionen.

Minnesbilder från Ljungskilebygden 2007

Häftet börjar med att gratulera till 75 år och hyllas med en krönika som ger en översiktlig bild av föreningens och bygdens utveckling genom åren, speglad med bakgrund av betydelsefulla händelser i omvärlden. En skildring av Ljungs gård som på många sätt av central i bygden finns med. Vi får även artiklar och bilder på två jubilerande 100-åringar i bygden. Ulvesunds badort och Bohusbanans södra del.

Kurt Gullberg, Sven Hergens, Inger Larsson, Sten Larsson och Rune Löfving i redaktionen.

Minnesbilder från Ljungskilebygden 2006

Häftet innehåller flera artiklar om egendomen Nedra Tjöstelsröd. Ljungskilekretsen av Röda Korset och Ljungskile Ridklubb samt hur det kunde gå att starta ett pensionat, Irenehill, på 1920-talet.

Sten Larsson redaktör

Minnesbilder från Ljungskilebygden 2005

Häftet skildrar märkliga personer på tre gårdar i bygden, Resteröds gård, Tålleröd och Hagarna och på livet på tre institutioner, Ålderdomshemmet och pensionatet Hemgården i Ljungskile och restaurangen Ulvöbaden. En minnesvärd människa var också Fina på Bröten. Bokhandeln fyllde 100 år och detta uppmärksammas. Det skrivs även om statorbostaden på Anfasteröd som blev golfarnas klubbhus och om en polis som måste simma över Hälle lider och några bilder från Restenäs och Ulvesund.

Inger Dejke och Sten Larsson i redaktionen.

Minnesbilder från Ljungskilebygden 2004

Häftet innehåller berättelser om människor som drivit företag i Ljungskilebygden. Det dagliga livet på ett par lantgårdar och två lärarinnors märkliga liv uppmärksammas. Resteröds djurpark finns med. Träsnidaren Axel Emanuelsson i varmbadhuset är presenterad. Ett par poeter uttrycker sina tankar i versform.

Inger Dejke och Sten Larsson i redaktionen

Minnesbilder från Ljungskilebygden 2003

Skolor och skolverksamhet skildras utförligt i detta nummer. Vidare berättas det om ett par Ljungskilebor, som gjort stora insatser inom sina arbetsområden om Jonne Olsson på Lyckornas husvagnscamp och simskolan på Ulvesund. Taxichaufför och polis Harry Johnsson. Målare Fredholm en märklig konstnär uppmärksammas och ett par poeter skildrar i versform intryck från bygden.

Inger Dejke och Lars Lind i redaktionen

Minnesbilder från Ljungskilebygden 2002

Häftet uppmärksammar föreningens 70 årsjubileum i en artikel liksom 100-årsjubileet för Ljungs kyrka. Några medlemmar drar sig till minnes hur det var vid jul förr i tiden. Herbert Christensons gästbok för åren 1970-1976 innehåller de besökandes namn och en dikt av honom själv på varje sida. En artikel om Arödshemmet och Erik Karlssons möbelkurser och om Sven Karlssons minnen.

Inger Dejke och Lars Lind i redaktionen.

Minnesbilder från Ljungskilebygden 2001

Kvinnor kan är i någon mån temat för denna årgång av Minnesbilder här berättas det om Mina, Betty, Manda, Gertrud, Augusta. Om apoteket i Ljungskile berättar Inga Kleberger. Skriften rymmer även en mängd andra ämnesområden, som präglas av både allvar och skämtflynne, både prosa och poesi.

Inger Dejke och Lars Lind i redaktionen.

Minnesbilder från Ljungskilebygden 2000

Kommunikation är ett tema för detta år, möjlighet till samtal mellan människor. Posten kommer till bygden och telefonen och elektriciteten. Vi får läsa om en baderska med botande händer, om Lanthandel i Brandseröd, om byggnader i anslutning till lägerplatsen på Backamo och Restenäsöns historia. För Inger Dejke berättar Bertil Olsson om Gubben Grå, Gulstoten och den vandrande juden och Märta Hellerstedt om kolet och ekan.

Inger Dejke och Lars Lind i redaktionen.

Minnesbilder från Ljungskilebygden 1999

Häftet innehåller berättelser från Lyckorna som badort, livet på Hälle gård, om fotografer, om fotogrupperns arbete med att dokumentera gamla foton från bygden och om att få fram namn på gamla fotonas personer. Intervju med anställda på Strumpan. Vi kan läsa om rotebönders avtalsvillkor för gevärsmeder vid regementet på Backamo och om en undersökning som har gjorts om officerspaviljongen på Backamo, vart tog den vägen? Det berättas om hur det gick till när Viktor Rydberg fick sin post under sommarvistelsen på Lyckorna. Tom Börjesson berättar om spökerier och annat besynnerligt i Resteröd.

Inger Dejke och Lars Lind i redaktionen.

Minnesbilder från Ljungskilebygden 1998

Häftet är särskilt ägnat åt att uppmärksamma trakten kring Åsen i Grinneröd, den unika K-märkningen av en väg. Livet vid Åsens affär. En artikel om sömmerskor och om hur föreningen fick sitt emblem och en resa längs Bohuskusten skildras. Dessutom beskrivs livet på Tjöstelsröd, ett emigrantöde i USA, Selma Lagerlöf i Bohuslän och ett fynd i torpet Vadet, en tidning från 1904 med poetisk beskrivning av murarens arbete.

Inger Dejke och Lars Lind i redaktionen.

Minnesbilder från Ljungskilebygden 1997

Vi påminns i denna skrift om att det är 20 år sedan som hembygdsforskaren Herbert Christenson gick ur tiden och att fortsätta hans viktiga arbete för att sprida kunskap med att dokumentera seder och bruk, händelser, personer och situationer, utveckling med mera i Ljungskilebygden under gammal tid och i nutid. Årets Minnesbilder lyfter fram sömnad och bakning. Några aktualiteter har lyfts fram: LSK:s bragdmatcher som fört till allsvenskan, nytt elljusspår på Norra Fjället och förslaget att Ljungskile skall bilda egen kommun.

Inger Dejke och Lars Lind i redaktionen.

Minnesbilder från Ljungskilebygden 1996

Häftet börjar med en berättelse om Bella Vista, som testamenterats till föreningen av Erik Svensson, om Villa Sjötorp på Lyckorna som ofta använts vid filminspelningar. Det finns en ljudbandsinspelning från kung Gustaf VI Adolfs besök i Ljungskile den 13 maj 1955. Vidare läser vi om episoder i Ulvesund genom Paula Hagmans berättelser och konfirmanders upplevelser av konfirmationsläsningen på 20- och 30-talen. Grinneröds gravfält har grundligt undersökts. Sune Sundberg berättar om en taxichaufförs vådliga färd tillsammans med en rånare. Rulle på Rulseröds TV-inspelning inför adventskalendern.

Inger Dejke och Lars Lind i redaktionen.

Minnesbilder från Ljungskilebygden 1995

Detta år vill Minnesbilder framför allt lyfta fram några säregna personligheter, Stig Olsson som avgår som ordförande efter 21 år och tacka honom för ett väl utfört arbete och ett inspirerande ledarskap. Artiklar om Harry Macfie en äventyrare och kanotbyggare, K G Henrikson berättar om smeden Forsberg och bygget av en sportstuga på Bredfjället. Vi kan även läsa om Ljungskilegården och om livet på Resteröds gård och om Handelsman Tage Olovson i Ulvesund.

Inger Dejke och Lars Lind i redaktionen.

Minnesbilder från Ljungskilebygden 1994

Detta nummer har framför allt koncentrerats på sjöfart, om Lyckorna båtvarv, om skepparhustrurnas situation. Vi kan läsa om ett märkligt människoöde genom ett "amerikabrev" och om Bruno Andersson på Stjärnvik och om den vittbereste sjömannen Bertil Olsson och hans yngre syster. Ytterligare brev från affärsmannen Julius Östberg till mjölnaren Svante Östberg. En skildring om Ulvesund och dess gårdars historia finns även med.

Inger Dejke och Lars Lind i redaktionen.

Minnesbilder från Ljungskilebygden 1993

Vi får läsa om väverskan i Brandseröd, Elsa Ljungqvist, och hennes man, om bäckarna i Ljungskile. Åke Kristiansson berättar om Ljungskile Camping. Det finns en artikel om återanvändning förr och nu. Knut Evers minns sin barndoms lekstuga och skriver om Robert Macfie, Lyckornas grundare. Vi läser även om hur det var i Ljungskile på 1930-talet, om Oscar Hillman och Turisthotellet, om Lyckorna Livs och om soldattorpet Vadets tidigare öden.

Inger Dejke och Lars Lind i redaktionen.

Minnesbilder från Ljungskilebygden 1992

Detta nummer innehåller artiklar om två konstnärer på Restenäs ö, marinmålaren Arvid Johansson och sonen Yojo, om tillkomsten av s.k. Restenäsfilmen, Dagmar Hellstens film om hantverk och sysslor förr i tiden. Vi läser en redogörelse om ett omstritt vägbygge på 1930-talet till Ulvesund, en liten stuga i Ulvesund, om ett par bröder på Linnebacken på Bredfjället. Sven Karlsson berättar om gamla seder och sägner.

Inger Dejke och Lars Lind i redaktionen.

Minnesbilder från Ljungskilebygden 1991

Här berättas det om den sjungande plåtslagaren, Lyckorna för 100 år sedan, Isupptagning på Långevattnet 1934. Innehåller berättelser om en fartygskatastrof, En flaga av livet eller historien om ett torp, Det var en gång ett café, Restenäs Pensionat, hotell Hemgården och Strandgården. Bredfjället och dess forna invånare. Inger Dejke och Lars Lind i redaktionen.

Minnesbilder från Ljungskilebygden 1990

Detta nummer innehåller Hedvig Karlssons dagbok, Kyrkvaktmästaren som slutade ringa, Charlotta Karsson, hemsamarit och Före Ljungskile Varmbadhus. Foto får liv, Ett skolminne, De Kockska breven, ”Sme’n i Alemyra, Bakeröd, Restaureringen av Aröds kvarn. Vi kan även läsa om Landsvägen Göteborg-Uddevalla på 1800-talet, en skomakares krycka. Inger Dejke och Lars Lind i redaktionen.

Minnesbilder från Ljungskilebygden 1989

Detta nummer innehåller: Kalle Waldner 1898-1983, på cykel genom Europa. Primavera Läsk, Fotograf på Lyckan, Några glimtar från Ljungskilebygden – förr och nu, Bärarevisan, Agaton Olsson, möbelsnickare. Vi kan även läsa om skolminnen, småskola på Lyckan 1909-1911 och Restaureringen av Ljungs nya kyrka 1950-51. Redaktionskommittén Inger Dejke och Lars Lind förstärkt med Harriet Gustafsson, Sven Gustafsson, Ragnar Olsson, Lisbeth Richter

Minnesbilder från Ljungskilebygden 1988

Temat för årets skrift är miljöer som riskerar att försvinna inom en snar framtid. Villa Corona, Lyckorna hotas av rivning. Området utefter den gamla Hålabergsvägen vid Valåsberget försvinner när den planerade motorvägen byggs, Rädda vad som räddas kan. Bio i bygden, Ljungskile Teater & Biograf AB, Julgranen på Valåsberget, Valås Mekaniska AB, Vår farfar på Emaus. Källvägen och dess efterföljare, Brandkårens 30-årsjubileu den 12 nov 1966, Rädd för spöken, Gudomligt skönt! Till sist en gammal Lyckorna-villas historia. I redaktionskommittén har ingått Harriet Gustafsson, Sven Gustafsson, Ragnar Olsson, Olle Persson, Lisbeth Richter Pedersen och Inger Dejke

Minnesbilder från Ljungskilebygden 1987

Detta nummer innehåller: Ny rosmålning i Ljung, Jonas i Hällycka och andra minnesbilder, Sidentyger i Brandseröd 1772, Ur ”Inomskärs” dikter, Storskifte och laga skifte – en förändringens tid för Stinneröd, Dagboksanteckningar från Lilla Åsen, Moster Olivia och slutligen Folklig läkekonst i Ljungskilebygden. Inger Dejke och Lars Lind i redaktionen.

Minnesbilder från Ljungskilebygden 1986

Detta nummer skriver om den år 1971 bortgångne konstnären Gordon Macfie, redovisar resultatet av den forskning kring vattenkällor på Lyckorna, Astrid Thorsson och Olle Olofsson – barn till ”August i Kvarna” berättar om livet i Aröds kvarn under 30 år. Vidare berättar Annie Wetterquist skolminnen. Sammanställning av Greta Rylanders brev under andra världskriget. Motorvägen har dominerat debatten i år. Det berättas om hur det var att ta körkort för buss år 1936, och om personligheter främst i ”Sörkroken” slutligen berättas det om en gammal såg i Ljungsån vid Anfasteröd ” Vitsippsdalen” och diverse sägner och talesätt. Inger Dejke och Lars Lind i redaktionen.

Minnesbilder från Ljungskilebygden 1985

Häftet innehåller berättelser om Henning Wikström – en skutskeppare av gamla stammen, Om vattenkällor i Ljungskilebygden, om skolbarnens teckningsuppgift 1984. Restenäs smedja - ett museum. Kalle Hansson berättar om en långtur på skridskor in till Uddevalla från Ljungskile. Brita Nilsson medverkar med en dikt om hembygden och häftet visar även ett avtryck av en hyllningsdikt till Abraham Larssons 60-årsdag. Inger Dejke och Lars Lind i redaktionen.

Minnesbilder från Ljungskilebygden 1984

Detta nummer är det första numret som ges ut av föreningen och innehåller 5 artiklar: Nytryck av en artikel om Bohuslänska snapphanar som Alban Christenson skrev och var publicerad 1958. Gösta Christenson skildrar Backstugorna, soldattorpet och fattigstugan i ”Sörkroken”, den sydligaste delen av Ljungs gamla socken. Vi kan även läsa om en levnadsbeskrivning från Bockakullen i Grinneröd. Vikten av att dokumentera och i Revyminnen sammanfattas de resultat av studiecirkeln ”Seder och bruk” kommit fram till efter ett par års träget arbete. Inger Dejke och Lars Lind i redaktionen.