

I april 1945 led andra världskriget mot sitt slut i Europa. Kaos och elände, civila och soldater flydde eller sökte sig till någon fungerande samlingsplats. Bomber och granater tog människoliv. Förödelsen var stor, födan otillräcklig, svält och umbäranden drabbade alla.

På Hela-ön stred Wehrmachtsevenheter mot ryska soldater i tysk uniform. Pionjär-Unteroffizier Franz Häfele tog chansen att följa med några "landser" som hittat och iordningsställt en båt. De "seglade" norrut på Östersjön. Så småningom hamnade de på Öland och fördes som interner till Backamo. Där fick de en fristad under sommaren. Men längtan hem blev övermäktig för några. Rymningsförsök ledde ofta tillbaka till interneringslägret. Utom för Franz Häfele och en intern till. Häfele traskade, pulsade och frös i decembermörkret från Backamo till norska gränsen.

En spännande fortsättning ledde till engelskt och norskt fängelse, tåg och båttransport under vidriga omständigheter, amerikanskt fångläger, tjuvresa på tåg och möte med hamstrande landsmän.

Franz Häfele hade tillbringat över sex år i krig och fångenskap, när han den 29 april 1946 återkom till hemmet i Isny/Allgäu. Där var han född 1 september 1907 och avled 2002. År 1947 skrev han på uppmaning av sina kamrater ner sina minnen från krigsåren som översatts till svenska.

Mer om interneringen 1945 kan läsas i boken "Backamo och Bohusläns regemente 2.0"

*J O Rune Hasslöf*

Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum  
Pionjärvägen 6  
451 34 Uddevalla  
bohuslans.forsvarsmuseum@telia.com  
0522-38010